

VOORJAARSREIS 17-20 februari NAAR ZUSTERGEMEENTE CRISTESTI

Na een mooie heenzing van Christiaan en een warm afscheid van meerdere gemeenteleden, vertrokken we zaterdagmiddag rond 13:00u richting Eindhoven airport. Na een voorspoedige reis, arriveerden we rond 22:00u in Cristesti. Er stond een warme maaltijd van onze gastvrouw Irenke Galfi op ons te wachten.

Zondagochtend bezochten we twee kerkdiensten. We vierden avondmaal en dominee Hoolwerf en dominee Barticel bedienden samen het avondmaal in beide kerken. Dominee Hoolwerf brak het brood en sprak in het Hongaars de woorden, Jézus mondta: Ez az én testem! (Jezus zegt: dit is mijn lichaam). Een prachtig moment van verbinding tussen onze gemeentes!



In de middag genoten we van een lunch met de kerkenraad en hun vrouwen. Tijdens de lunch bespraken we de jongerenreis van aankomende zomer. Ds Barticel vertelde voluit over de jongerenreis en de gastgezinnen die daar voor nodig. In grote lijnen hebben we met elkaar een concept programma voor aanstaande zomer geschetst. In de avond aten we bij de familie Siklodi (Ramona en Magor)

Op maandagochtend hebben we eerst pakketjes gekocht voor de diaconale bezoeken. Inhoud: sinaasappels, chocolade en een stuk handzeep. Daarna hebben we in twee groepen verschillende diaconale bezoeken afgelegd. Eén van de vertalers was toch Brigitta Tókes, van wie haar moeder vorige week is overleden. Tijdens de bezoeken kwamen we bekende en voor ons nieuwe gezichten tegen. We spraken tijdens de bezoeken over de zorgen en sloten af met een gebed of een zegen.



Na de indrukwekkende bezoeken vertrokken we naar Targu Mures waar we verschillende kerken bezochten en het stadje bekeken.



Voor het avondeten bij ds Barticel bezochten we nog een gezin, waar schrijnende armoede heerst. Geen gas, stromend water en elektriciteit. Een uitzichtloze situatie voor de kinderen. Gelukkig konden daar wat extra eten afleveren. Om 19:00u hadden we een ontmoetingsavond met de jongeren. Eerst hebben we samen gezongen. Daarna vertelden de jongeren die vorige zomer in Nederland waren over hun ervaringen. Ook dachten we met elkaar na over leuke activiteiten om tijdens de jongerenreis van aanstaande zomer te doen. Het was een gezellige eerste ontmoeting met een enthousiaste groep! Twee van hen lieten een klein stukje Hongaarse dans zien. Die willen wij natuurlijk in de zomer leren.



De volgende ochtend vertrokken we na het ontbijt naar het vliegveld. We kijken terug op een geslaagd en gezegend bezoek. Talakozunk Nyaron (tot ziens in de zomer)